

## At pakke en kamel

af Helle Colding, Fælles TR

Var en udfordring HK-klubben kunne tage imod på turen til Moesgaard Museum.

Onsdag den 29. august havde HK-klubbens aktivitetsudvalg arrangeret tur for medlemmerne til Moesgaard Museum. Der var arrangeret guidet tur rundt i udstillingen "På Djengis Khans stepper – Mongoliets nomader".

Udstillingen tog os på tur med de mongolske nomader, som i mere end tusind år prægede kontakten mellem øst og vest både gennem krigeriske ekspansioner og gennem kontrol med handelsveje over stepper og på tværs af ørkenområder.

Historien om Djengis Khan og de hærgende horder, skabte gennem effektiv krigsførelse grundlaget for verdenshistoriens største rige. Lederen fra de mongolske stepper fik med sine voldsomme erobringer i starten af 1200-tallet skabt et kejserdømme, der strakte sig fra Kina i øst til det nuværende østlige Europa.

Udstillingen bød på alskens remedier fra Djengis Khans tid bl.a. kvindelige klædedragter på meget livagtige dukker, husgeråd, våben, smykker, ost, te, sadler og meget mere. Samtidig med, at der kørte lyd- og lysshow på væggene.

Og så kunne man interaktivt forsøge at pakke en kamel med al den oppakning nomaderne normalt fragtede rundt. Pakkede man ikke korrekt, protesterede kamelen med højlydte brøl... jeg tror ikke det lykkedes for nogen at pakke den korrekt.

Det er en fantastisk udstilling, og jeg kan kun opfordre alle til at tage til Moesgaard Museum og se den.

Efter rundturen fik vi sandwich og drikke. Efterfølgende benyttede flere sig af at se museets andre udstillinger samt bestige den flotte bygning.

Moesgaard Museum er absolut et besøg værd. [\(Se et par fotos fra besøget\)](#)

Tak til HK-klubbens aktivitetsudvalg for turen.